

Η ΠΕΜΕΝ αποχαιρετά το συνάδελφο Βαγγέλη Μπαλαδήμα

Το ΔΣ της ΠΕΜΕΝ, με βαθιά θλίψη αποχαιρετά το συνάδελφο, **Βαγγέλη Μπαλαδήμα**, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, που έφυγε από τη ζωή, στις **3 Οκτώβρη**.

Ο Βαγγέλης Μπαλαδήμας, γεννήθηκε στο Κλειστό της Άρτας το **1933**. Παιδί από οικογένεια αγωνιστών της εθνικής αντίστασης, μέλη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, ένωσε από μικρός το σκληρό πρόσωπο του άδικου συστήματος, όταν ο μεγάλος αδελφός του, δολοφονήθηκε από τους φασίστες, μετά την απελευθέρωση.

Διωκόμενη η οικογένειά του από το καθεστώς, αναγκάζεται σε εσωτερική μετανάστευση κι έτσι μετακομίζουν στην Αθήνα.

Ο Βαγγέλης Μπαλαδήμας σπουδάζει στη Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και αμέσως αναλαμβάνει ενεργό δράση, για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μηχανικών, συνολικά των ναυτεργατών, της εργατικής τάξης.

Η ιστορία της οικογένειάς του και η δουλειά του ως ναυτεργάτης, τον έκαναν να συνειδητοποιήσει από πολύ μικρός, ότι το δίκιο της η εργατική τάξη, μπορεί να το διεκδικήσει, μόνο με τη συλλογική δράση και την ταξική πάλη.

Ήταν από τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΜΕΝ, όταν οι ταξικές δυνάμεις αναδείχθηκαν στη διοίκηση της ΠΕΜΕΝ και έδωξαν τη μέχρι τότε αντιδραστική διοίκηση του σωματείου, το **1978**. Με νέο Προεδρείο, νέο Διοικητικό Συμβούλιο και με την καθοδήγηση των ταξικών δυνάμεων, άλλαξαν τη ρότα της ιστορίας της ΠΕΜΕΝ και του ναυτεργατικού κινήματος.

Ναυτεργάτης στα ποντοπόρα πλοία, **μέλος του ΔΣ της ΠΕΜΕΝ**, έδωσε κι αυτός μαζί με τους ταξικούς αγωνιστές της γενιάς του, μεγάλες μάχες ενάντια στην ασυδοσία των εφοπλιστών, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική του αστικού κράτους, ενάντια στο συμβιβασμένο εργοδοτικό – κυβερνητικό συνδικαλισμό, ενάντια στο ρεφορμισμό στο κίνημα, έως το **1986** που συνταξιοδοτήθηκε.

Από τη θέση στη διοίκηση της ΠΕΜΕΝ, πρωτοστάτησε στην οργάνωση και την πραγματοποίηση **δύο Παγκόσμιων Απεργιών** το **1980** και το **1981**. Αμέτρητοι είναι οι αγώνες, οι κινητοποιήσεις και οι απεργίες που συμμετείχε ενεργά, με πείσμα και αυταπάρνηση, για την επιτυχία τους.

Έδωσε σκληρές μάχες, κάποιες φορές σώμα με σώμα, με τις δυνάμεις καταστολής, στους καταπέλτες των πλοίων, στις περιφρουρήσεις των απεργιών, στο λιμάνι του Πειραιά. (Στιγμιότυπο είναι η φωτογραφία, από τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, μετά από σύγκρουση με τις δυνάμεις καταστολής, στο λιμάνι του Πειραιά)

Αλλά, και μετά τη συνταξιοδότησή του, δεν σταμάτησε ποτέ να δίνει το παρόν και να συμμετέχει ενεργά στους αγώνες και τις δράσεις των συνταξιούχων, αλλά και των εν ενεργεία ναυτεργατών, παρόλα τα σοβαρά προβλήματα υγείας, που τον ταλαιπωρούσαν τα τελευταία χρόνια.

Αυτή η γενιά αγωνιστών, δεν μπορεί παρά να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα και οι αγώνες τους παρακαταθήκη, για τις επόμενες γενιές αγωνιστών, στην ασίγηστη πάλη της εργατικής τάξης με το κεφάλαιο, μέχρι αυτή να εκπληρώσει τον ιστορικό της ρόλο.

Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα παραδειγματιζόμαστε από τη ζωή και τη δράση του.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στα παιδιά του Βασιλική και Κώστα.

Καλό ταξίδι συνάδελφε και συναγωνιστή Βαγγέλη.